

Interview met Hans Koot

Door interviews kunnen we de mensen van onze club beter leren kennen.



Waar ben je geboren?

In Den Haag, maar wel vlakbij Rijswijk. Veel van mijn familie woonde in Rijswijk, en nu woon ik daar ook. Sinds enkele jaren woon ik een gedeelte van de tijd in Rijswijk en een gedeelte op Texel.

Wat voor werk doe je eigenlijk?

Ik ben archeoloog, en doe dus onderzoek naar hoe mensen vroeger leefden. Wij bestuderen alles wat mensen in de grond hebben achtergelaten als afval: potscherven, funderingen van gebouwen, waterputten. Ik doe dat werk in Rijswijk.

Leuk aan mijn werk: het is een grote puzzel waarvan vele stukjes ontbreken. Als detectives proberen we de geschiedenis te reconstrueren.
Niet leuk aan mijn werk: zoals veel mensen moet er ook vervelend werk worden gedaan wat weinig met je vak te maken heeft.

Hoe ben je met judo begonnen?

Als kind zat ik op judo bij sportschool Bontje, op de Paets van Troostwijkstraat, bij Meester Suer. Daar ben ik gebleven tot ik de oranje band had. Later zaten mijn zoons op judo: eerst bij Don Bosco, in Rijswijk, en later bij Guan Lin, in Den Haag. Eerst keek ik alleen maar, maar op zeker moment heeft Meester Tjima mij overgehaald om mee te doen. Nu heb ik de blauwe band.

Wat betekent judo voor jou?

Vooral: doorzetten. Al ben je moe, of heb je een beetje pijn, of ben je een beetje oud. Ga toch maar gewoon judoën, dan heb je wat bereikt! Zo leer je geen excuses te zoeken, en je grenzen te verleggen. Wanneer ik judo met mijn zoons probeer ik hun te motiveren. Van judo hebben ze geleerd rekening te houden met anderen en voorzichtig te zijn.

Wat wil je nog graag bereiken met judo?

Een zwarte band! Ik wil ook graag blijven meekomen met de groep. Als ik geen tijd heb voor judo ga ik dus buiten rennen. Omdat ik een beetje ouder ben word kan ik sommige dingen niet meer. Dat moet je accepteren. Maar ik zoek wel naar wat ik kan betekenen voor de jeugd.

Mooiste momenten? De conditietrainingen in het bos, en toernooien waar mijn zoons allebei een prijs wonnen. Dat vierden we onderweg naar huis, bij McDonalds.

Judo in vakantieprogramma

Op maandag 27 juli verzorgt onze vereniging judolessen voor de kinderen van het zomervakantieprogramma van De Mussen. Meesters João, Nathan en Bas gaan deze lessen geven.

Contact met de vereniging

De vereniging blijft bereikbaar! Je kunt ons bereiken voor vragen of opmerkingen op

Meester Bas: vanthofbas@gmail.com , 06-36330843;

Meester Tjima: tjimavanderlubbe@gmail.com , 06-53220960;

Meester Nathan: nathanA97@hotmail.com , 06-33816681.

Stuur ons kopij!

Heb je iets te vertellen aan de judoclub? Stuur een berichtje naar vanthofbas@gmail.com , en we zetten het in de volgende nieuwsbrief.

Zomervakantierooster



Op **dinsdag- en vrijdagavond** is er een volwassenen-training in het Elsenburger Bos. We verzamelen **om 19:00** op het *Jaagpad* in Rijswijk, onder het viaduct van de A4.