



BSV
De Mussen

Nieuwsbrief

Judovereniging Guan Lin



Buurtcentrum De Mussen

Hoefkade 602, Den Haag

Nr 6, Jaargang 2020

Verandering in het zomervakantierooster

24 juli is de laatste vrijdag met de volwassentraining in het Elsenburger Bos.

Vanaf dan is de training op **dinsdagavond om 19:00** en op **zondagavond om 20:00 uur**. We verzamelen op het *Jaagpad* in Rijswijk, onder het viaduct van de A4.

Interview met Cor Blonk

Door interviews kunnen we de mensen van onze club beter leren kennen.



Cor in de tuin

Hoe ben je met judo begonnen?

Voordat ik ben begonnen met judo, was ik al aan het werk. Toen ik 15 was ging ik van school en werd ik electricien: 's avonds les op de ambachtsschool. Het werk overdag ging me veel beter af dan de lessen 's avonds: toen ik 17 was gaf ik

al leiding aan 3 collega's en toen ik 19 was aan 20. We hadden zo'n grote ploeg nodig bij de nieuwbouw van grote bedrijfsgebouwen.

Toen moest ik in dienst. In mijn groep zat een Rotterdammer die judoode. Hij leerde mij valbreken, in een gymzaal. Na dienst ging ik samen met de broer van mijn vrouw Arina op judo, bij Johan van der Bruggen in de Zoutmanstraat.

Waar heb je Arina leren kennen?

Bij dansles bij Immink, vlakbij de Mauritskade. We leerden van alles: foxtrot, walsen, chachacha, jive. Daar draaiden ze al de muziek van Ray Conniff: dat is nog steeds mijn lievelingsmuziek.

Wat betekent judo nu voor je?

Ik heb steeds doorgejudoed, alleen heel even niet, vanaf 1969. toen ik de eerste dan haalde, omdat ik een avondopleiding moest volgen. Judo is heel belagrijk want door de judo kan ik nu, op mijn eenentachtigste, nog goed bewegen. Ik fiets ook veel en graag. Samen met Arina naar Kijkduin, of vanaf de camping in Voorthuizen naar Barneveld of andere dorpen. En daar dan winkelen of koffie drinken.

Wat doe je sinds je pensioen allemaal?

Judoles geven met Bas! En klussen in de tuin. De tuin moest een keer helemaal afgegraven worden vanwege bodemvervuiling en toen heb ik de schuur zelf herbouwd. De tuin staat nu helemaal vol met mooie planten die we één voor één van verschillende tuincentra hebben gehaald.



Cor's eerste dan-diploma

Judo in vakantieprogramma

Op maandag 27 juli verzorgt onze vereniging judoles voor de kinderen van het zomervakantieprogramma van De Mussen. Meesters João, Nathan en Bas gaan deze lessen geven.

Contact met de vereniging

De vereniging blijft bereikbaar! Je kunt ons bereiken voor vragen of opmerkingen op

Meester Bas: vanthofbas@gmail.com, 06-36330843;

Meester Tjima: tjimavanderlubbe@gmail.com, 06-53220960;

Meester Nathan: nathanA97@hotmail.com, 06-33816681.

Stuur ons kopij!

Heb je iets te vertellen aan de judoclub? Stuur een berichtje naar vanthofbas@gmail.com, en we zetten het in de volgende nieuwsbrief.